

*“We lijken meer op elkaar, dan we van elkaar verschillen’.”*



**ÉÉN ZIEL, TWEE GEDACHTES**

Als je als ervaren jurist zelf een grootvader hebt die hoogleraar in de rechten was en je vader ook advocaat als beroep koos, dan zou je kunnen denken dat je zoon eveneens die richting kiest na zijn afgeronde rechtenstudie. Bert van Apeldoorn (59) ziet zijn zoon Daan (26) mogelijk een geheel andere kant op gaan. In een openhartig familiair gesprek blijken de overeenkomsten uiteindelijk toch weer groter te zijn dan de verschillen.

#### Affiniteit bedrijfsleven

Ruim 32 jaar geleden begon Bert van Apeldoorn, werkzaam bij SWDV in Haarlem, zijn advocaten-carrière. Opvallend, want direct na zijn bedrijfs-economische afstuderen wilde hij niet echt de advocatuur in. Na een stage van twee maanden bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam verwachtte Bert daar wel een goede arbeidsplek te krijgen, om later, op basis van de opgedane ervaring een baan in het bedrijfsleven te veroveren. Bert bleef advocaat maar hield door zijn natuurlijke verbondenheid met ondernemers een grote affiniteit voor het bedrijfsleven. 'Ik doe veel faillissementen maar help ook bedrijven die in moeilijkheden zitten. Het hele strikt juridische is leuk maar het is nog leuker om ondernemers te helpen', aldus Bert.

#### Niet zo vader, zo zoon

De natuurlijk ontstane familietraditie om rechten te studeren was voor Daan niet de reden waarom hij in 2011 startte met zijn rechtenstudie aan het Utrecht Law College. 'Zelf dacht ik dat het een goede brede opleiding zou zijn, ik wist nog niet precies waar mijn affiniteit lag maar ik vond van de verhalen die ik hoorde van mijn familie juridische vraagstukken interessant. Bovendien vind ik lezen en schrijven leuk en dat leek goed aan te sluiten bij de studie rechten'. Tijdens twee stages bij grote Zuidas-kantoren kwam Daan er snel achter dat de advocatuur niet was wat hij er in eerste instantie van verwacht had. Daan: 'het was behoorlijk een-tonig, er was weinig interactie met mensen buiten je team; zeker als je begint bij een groot kantoor. ►

Ik kreeg er minder energie van en zat bijna alleen maar achter mijn computer. Daar moest ik erg aan wennen. Bij een kleiner kantoor had ik dit misschien anders ervaren omdat je daar als starter sneller met-een in het dynamische diepe wordt gegooid'.

#### Begrip

Bert begrijpt een mogelijke andere keuze heel goed. 'Want het gaat niet om mij maar om mijn zoon, hij moet gelukkig zijn in zijn werk en er zijn er in kwijt kunnen. Daan's basis is uitstekend; rechten is een goede academische opleiding die later bijvoorbeeld in het bedrijfsleven ook goed van pas kan komen. Je leert analyseren, snel te schakelen en het is een algemeen vormende opleiding'.

#### Andere interesses

Hoewel Daan met veel plezier terugkijkt op zijn rechtenstudie blijken zijn interesses mogelijk toch ook elders te liggen. Tijdens een onderzoeksstage van vier maanden op de Nederlandse Ambassade in Congo leerde hij een andere dynamiek kennen. 'Het was een leerzame tijd', zegt Daan. 'Hoewel ik de advocatuur zeker niet uitsluit heb ik ook affiniteit met (internationale) politiek en het bedrijfsleven. Ik kwam hier achter [red: affiniteit met management] tijdens een bestuursjaar bij mijn studentenvereniging waar ik, in het kader van het 200 jarig bestaan, de organisatie van een jaar vol serieuze evenementen op mijn schouders nam' aldus Daan. Hij organiseerde een week vol activiteiten voor 3500 mensen per avond, zette naast feesten ook symposia op en stuurde honderden medewerkers, leveranciers en vrijwilligers aan. 'De dynamische commerciële omgeving spreekt mij wel aan, de mensen in de advocatuur zijn wel een ander slag mensen.'

#### Over de verschillen

Daan is open en directer dan zijn vader, zowel in het contact als in zijn handelen. Bert is, inherent aan zijn beroep, behoedzamer. Tijdens vakanties kiest Daan voor adrenalinesporten waar hij zijn energie uit haalt. Hij beklom onlangs in Bolivia nog een berg van 6.000 meter. Zijn vader Bert is wel sportief maar veel behoudender. Hij pakt tijdens zijn vakantie steeds vaker zijn rust. Het creatieve heeft Daan van zijn moeder Barbara die kunstenares is. Zij zoekt ook vaak hulp bij Daan voor het selecteren van schilderijen ten behoeve van een expositie. Zijn aanleg voor kleur, licht, compositie heeft hem ook een bijzondere kijk op en passie voor fotografie gegeven.



*“De dynamische commerciële omgeving spreekt mij wel aan, de mensen in de advocatuur zijn wel een ander slag mensen.”*

*“Als ik dreig na een mooie zaak in de wolken te gaan lopen, staat zij met beide benen op de grond.”*



#### Meer overeenkomsten

Beiden zijn sterk sociaal betrokken. En als beiden iets aanpakken moet het ook goed zijn. Sportieve aanleg hebben Bert en Daan in hun genen. Zij ondernamen samen al vele bergtochten en politiek denken ze in dezelfde richting. De luchtvaart heeft zowel op Bert als Daan een grote aantrekkingskracht. Naast dat Daan vroeger piloot wilde worden begrijpt hij de aantrekkingskracht van een carrière in de luchtvaart. Tijdens het faillissement van Air Holland en het Aviodrome was Bert de curator en dus een halve ondernemer. Naast het zoeken naar een geschikte koper was het bij beide ondernemingen van groot belang om enerzijds zakelijk en hard te zijn. Maar ook was het belangrijk om de medewerkers gemotiveerd te houden en een goede sfeer te stimuleren. 'Een auto moet je immers altijd goed gepoetst verkopen', lacht Bert.

#### Echtgenote en moeder Barbara

Daan zegt over haar: 'mijn vader is de rationele figuur van wie je de dingen concreet leert, feitelijkheden die je moet weten; mijn moeder is degene die mij het spirituele evenwicht heeft meegegeven, mijn bewustzijn activeerde en de gevoelsfocus aanleerde'. Voor Bert was het belangrijk om juist niet met een advocaat te trouwen. Hoewel Barbara's vader rechter was, is het voor Bert belangrijk om thuis niet over je werk te hoeven praten, maar juist over geheel andere zaken. 'Ze houdt me scherp, glimlacht Bert. 'Als ik dreig na een mooie zaak in de wolken te gaan lopen, staat zij met beide benen op de grond'.

#### Bucketlist:

Qua werk heeft Bert het enorm naar zijn zin maar hij zou ook graag nog een vreemde taal leren. Omdat hij tot nu toe alleen halve marathons liep, is zijn ambitie om te trainen voor een hele. Ook een yoga cursus ligt in het verschiet: Bert vindt dat je naar mate je ouder bent het nog belangrijker wordt om goed van lijf en geest te zijn en dat te blijven. Daan's bucketlist barst van de dynamiek: leren kitesurfen, kletteren in de bergen maar ook documentaires maken in een vreemd land. Volkeren leren begrijpen en dat op foto en video vastleggen. Een autorit maken van hier naar Iran is zijn droomwens.

#### Vrienden

'Het is leuk om weer nieuwe dingen van Daan te horen, bijzonder om dit gesprek samen te hebben. Als ouder van Daan en dochter Noor is het prettig om te merken dat je kinderen steeds meer echte vrienden van je worden waarbij de oprechte interesse in elkaar voor verdieping zorgt'. En trouwt vrijgezel Daan straks met een advocate of een kunstenares? Daan lacht breeduit: 'och, tegenwoordig trouwt iedereen kennelijk drie keer in zijn leven. Dus ik kan later bij een verkeerde keuze altijd nog wisselen'. ◀