

4 Regionaal

Haarlemmermeer

Door de lens van Ton

Ton Hofstra kijkt door een andere lens naar het nieuws. De Hoofddorpse fotograaf schotelt de lezer elke dinsdag een foto voor die zijn hoogtepunt van de week verbeeldt.



Ijstijd even terug in Hoofddorp

Hoofddorp * Woensdagmiddag; zonnetje en 13 graden op het Raadhuisplein. Sinds 18 november is met het neerstrijken van Winter Village, ondanks de bovengemiddelde temperatuur, de ijstijd in Hoofddorp en omgeving helemaal terug. Volop gezelligheid rondom een onoverdekte baan, waar kinderen ook elkaar leren schaatsen. Niemand staat er bij stil. Maar

schaatsen is bijna al zo oud als de ijstijd zelf. Uit vondsten blijkt dat de mens in de prehistorie al probeerde om ijsvlakten sneller over te steken met schaatsen gemaakt van dierlijke botten. Deze werden geslepen totdat het oppervlak glad genoeg was. Een sport werd het pas in de middeleeuwen, nadat in Holland en Vlaanderen de schaats zich ontwik-

kelde van een eenvoudig bot tot een constructie met een ijzeren mes, waarop men zich snel kon voortbewegen. De oudste vondsten van schaatsen dateren van rond 1225 uit Dordrecht en Amsterdam. Na eeuwen schaatsevolutie beschikken we over Friese doorlopers, klapschaatsen, duoschaatsen, kunstschaatsen, noren en nog veel meer moois. Maar ook over de

plastic schaats om kinderen spelenderwijs te leren glijden. Zij staan er gelukkig niet bij stil, dat het ooit met dierlijke botten begon. Ze willen immers 'fun en vooruit'. En maken daarbij net als Renata, Kainan en Teralani op de foto, graag gebruik van opnieuw dierlijke, maar modernere assistentie; zoals van de plastic zeehond- en pinguïn.